

Samvittigheden

Tekst af Brian Holm (Tidl. prof. cykelrytter, sportsdirektør & kommunalbestyr.medl. for K)

Samvittigheden forestiller jeg mig, at den sidder på hver skulder i form af en lille engel på højre side og en djævel med trefork på venstre (og vi taler ikke politik;)

Når man siger til sig selv, om det er bedst at gå tidligt i seng, så man er frisk til næste dag. Så sker det jo med mellemrum, at djævlen hvisker sødt "Hvorfor bliver du ikke bare oppe og ser gyserfilm til midnat, du behøver kun sove 6 timer...he he he"

Englen hvisker, at du har det bedst med 8 timers søvn, og du vil fortryde det bittert, når vækkeruret ringer, hvis du bliver sent oppe.

Med jævne mellemrum vinder djævlen, og forhåbentligt bliver man klogere af sine fejltagelser. Det kalder man at lære på den hårde måde.

Sidst da samvittigheden svigtede mig var, da jeg lovede min datter på 8 år, at vi skulle have en hyggetur til Spanien, bare os to.

Vidste egentlig godt at det ville være svært at finde tid, men hun blev så glad, da vi aftalte turen.

Næsten et år gik, og Mynte spurgte med mellemrum, hvornår vi skulle rejse, og mine søforklaringerne blev værre og værre.

Så en dag skulle jeg 3 dage til London og overvejede at tage Mynte med og bare bilde hende ind det var Spanien.

Englen sagde at jeg ikke måtte lyve for min elskede datter på 8 år.

Djævlen grinede og sagde, at jeg ikke løj, men kun narrede lidt. Alle ved jo, at man gerne må narre en lille smule, og Mynte ville alligevel ikke finde ud af noget.

Lige inden vi skulle rejse, kom Mynte op at tottes med sin storebror, og i kampens hede fik han fortalt Mynte, at hun slet ikke skulle til Spanien men til London.

Mynte løb grædende ind til mig og sagde "Far, det passer ikke vel, du har ikke løjet for mig vel?"

Jeg bandede og svovlede over, at jeg havde lyttet til den lille lede lorte-djævel, og min samvittighed havde svigtet. Jeg var meget, meget flov.

Tror faktisk på, at alle bliver født med god samvittighed og en kæmpe stor hvid engel med store vinger på skulderen.

Er man uheldig, kan man få nogle knubs i tilværelsen, eller måske bliver man dårligt opdraget.

Samvittigheden skrider mere og mere, og man ender i samvittighedens mudderpøl, hvor det måske kan være hulens svært at komme op fra igen.